

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΒΡΑΔΑΚΙ

**Μια απλή και ωραία γνωριμία,
ήταν καλοκαιρινό το βράδυ
ήτανε ρομαντικό
ο ουρανός είχε φεγγάρι
και αεράκι δροσερό.**

**Ξαφνικά στη μοναξιά μου
γνώρισα μια κοπέλιά
ήταν έξυπνη και ωραία
έλαμπε από ομορφιά.**

**Βελουδένια είχε χείλη
και δυο μάτια φλογερά
ένα κορμί καλοβαλμένο
ήτανε πραγματική Ρωμιά.**

**Το φεγγάρι και τ' αστέρια
πάνω της όταν πέφτανε
σαν νεραίδα στολισμένη
με τη νυχτιά φαινότανε.**

**Η καρδιά μου την ζητούσε
το Θεό παρακαλούσε
δυο κουβέντες να της πει
στον παράδεισο της μέσα
αχ να μπορούσε για να μπει.**

Τσούλος Γιώργος 24-7-2001

ΜΟΣΧΟΒΟΛΑ Η ΑΝΟΙΞΗ

Λουλούδια φέρνει η άνοιξη
λογής λογής λουλούδια
και μέσα από την άνοιξη
ωραία γράφονται τραγούδια.

Όταν προβάλει η άνοιξη
ακούγονται τ' αηδόνια
και από τα ξένα έρχονται
ξανά τα χελιδόνια.

Την άνοιξη ακούγονται
τα γάργαρα νερά
που τρέχουν στα φαράγγια μας
μας δίνουνε χαρά.

Μοσκοβολά η άνοιξη σαν έρθει
και τα κοτσύφια κελαηδούν
μαζί τους και τα αηδόνια
και λιώνουνε απ' τα βουνά
σιγά σιγά τα χιόνια.

Είναι κομψή η άνοιξη
είναι λεβεντοκόρη
όλα τα χρώματα της γης
δικά της όλα τα κρατεί
για το δικό της γόη.

Τσούλος Γιώργος 3-3-2004.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΤΑΙΧΤΗΣ

**Πέστε μου ποιον να σκοτώσω
την καρδιά ή το μυαλό
για τα λάθη τα δικά μου
λιγότερο έφτιαξα εγώ.**

**Η καρδιά μου πάντα φταίει
αυτή πάντα με οδηγεί
τίποτα δεν κράτησα δικό μου
της Μάνας μου έχω την ψυχή.**

**Έδινα ότι είχα πάντα
με ξεπωλούσε η καρδιά μου
και δεν κράτησα για μένα
τίποτα απ' τα δικά μου.**

**Σας ρωτώ ποιόν να σκοτώσω
την καρδιά ή το μυαλό
την καρδιά θα σημαδέψω
πιο λίγο έφταιξα εγώ.**

**Για τα λάθη τα δικά μου
ευθύνεται και ο Θεός
αφού έτσι μ' έχει πλάσει
σε τι έφταιξα εγώ.**

**Χτύπα με μοίρα μη με λυπάσαι
όσο αντέξω παναθεμάσε
αυτά τα λάθη της καρδιά μου
μου έχουν μείνει τώρα δικά μου.**

Τσούλος Γιώργος 3-1-2001

ΚΡΥΒΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Κάθε πρωί όταν ξυπνώ
ψάχνω να δω τον ήλιο
μα ο ήλιος πάντα χάνεται
μέσα στην ομορφιά σου
στα γαλανά τα μάτια σου
και στην κορμοστασιά σου.

Το λάγνο το κορμάκι σου
και τα ωραία χείλη
μου έχουν κάψει την καρδιά
που δεν μου ρίχνεις μια ματιά
και εγώ δεν ξέρω κούκλα μου
στο τέλος τι θα γίνει.

Πέσ' μου πως σ' έπλασε ο Θεός
πέσ' μου τι του 'χεις τάξει
μέσα σ' όλες τις ομορφιές,
και στις καλύτερες χαρές
εσένα σε ξεχώρισε
και σ' έχει κατατάξει.

Θαμπώνομαι σαν σε κοιτώ
και όλο ανεβαίνω
φτάνω στον έβδομο ουρανό
και φτερουγίζω σαν πουλί
και έχω εκεί χαρά πολύ
μα εσένα περιμένω.

Τσούλος Γιώργος 2-3-2004.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Του Έλληνα τρέχει στο μυαλό
η ποίηση σαν βρύση
μα έφυγαν τ' αηδόνια μας
ποιος θα μας τραγουδήσει.

Άφησαν πίσω τους εποχές
το πενήντα και το εξήντα
και τις μεγάλες δόξες τους
αυτές του εβδομήντα.

Τώρα άνοιξαν μαγαζιά
στου Άδη τις πλατείες
και τραγουδούν όλοι μαζί
νέες επιτυχίες.

Στέλιος, Μανώλης, Πρόδρομος
μαζί τους και ο Τσιτσάνης
λίγο πιο κάτω τραγουδά
και ο φίλος τους ο Γιάννης.

Στα μάτια τους της Σμύρνης
ζει η καταστροφή
και λαθρομετανάστες
αισθάνονται όλοι εκεί.

Τσούλος Γιώργος 10-7-2007

ΜΙΛΗΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

**Την Άνοιξη τη γνώρισα
πρώτη φορά κοντά σου,
το άρωμα των λουλουδιών
το πήρα απ' την καρδιά σου.**

**Εσύ μου πρώτο μίλησες
αληθινά γλυκιά μου
τα λόγια σου είχαν ψυχή
μίλησαν στην καρδιά μου.**

**Σαν Μάνα ήσουν δίπλα μου
στα δύσκολα τα χρόνια
ποτέ δεν θα ξεχάσω εγώ
τα όμορφα σου λόγια.**

**Πολλά χρόνια περάσανε
που έφυγα από κοντά σου
τα μάτια σου δεν τα ξεχνώ
και τη χρυσή καρδιά σου.**

**Δεν είμαι ερωτευμένος
μαζί σου στο δηλώνω
μα σ' αγαπώ πολύ πολύ
και αυτό σου το χρεώνω.**

Τσούλος Γιώργος 22-9-2000

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΘΑΡΑ

**Ποιος να έφτιαξε τον κόσμο
ποιος να έφτιαξε όλα αυτά
δεν ευρέθηκε κανένας να μας πει
το τι γίνονται οι άνθρωποι μετά.**

**Οι μισοί πιστεύουν στο Θεό
μα οι άλλοι δεν πιστεύουν πουθενά
και η λογική μας λέει
που τα ξέρουνε εκείνοι όλα αυτά.**

**Συλλογίζεσαι και χάνεις το μυαλό σου
και έτσι χάνεις και τον ίδιο το Θεό σου
προχωράς χωρίς να ξέρεις που πηγαίνεις
δεν μπορείς να μάθεις δεν μαθαίνεις.**

**Η ζωή μας δίδαξε πολλά
είναι το μεγάλο μας σχολείο
γι' αυτό μην ρωτήσεις πουθενά
στην παράδοση θα βρεις το μεγαλείο.**

**Και τον έξυπνο μην κάνουν μερικοί
από τη μία και την άλλη την πλευρά
η αλήθεια είναι η ουσία
και η παράδοση μιλάει καθαρά.**

Τσούλος Γιώργος 25-11-2002

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ

Μια ιστορία θα σου πω, που γνώρισα ένα γέρο
τα μάτια μου δακρύσανε, χωρίς να τον ε ξέρω,
πρόσεχε άνθρωπέ μου, προτού και εσύ γεράσεις
την συμβουλή μου αυτή, καλά να την διαβάσεις.

Όταν γεράσεις φίλε μου, δεν σε συμπαθούνε,
τον θάνατο παρακαλούν να σε ξεφορτωθούνε,
γι' αυτό κράτα, γερό, τα περιουσιακά σου,
γιατί μια μέρα θα βρεθείς, στο δρόμο απ' τα παιδιά σου.

Ο μεγαλύτερος εχθρός, γίνεται το παιδί σου,
σύντροφος μένει, ο σκύλος σου, αλλά και η σύνταξή σου, όταν
γεράσει ο άνθρωπος, δεν αυτοσυντηρείται
καλύτερος είναι ο θάνατος, παρά να τυραννιέται.

Σε μια γωνιά τον στήνουνε, τον φουκαρά το γέρο
και για να τον κοιτάξουνε, χρειάζονται συμφέρον,
ο ένας τον σπρώχνει απ' τη μια, ο άλλος δεν τον θέλει
και την ζωή του γέροντα, την κάνουνε κουρέλι.

Την συμβουλή μου ανάλυσε και μην την ε ξεχάσεις,
να την διαβάζεις πάντοτε, αλλά προτού γεράσεις
και την περιουσία σου, γέρο να την κρατήσεις,
έρχονται χρόνια δύσκολα, για να μην δυστυχήσεις.

Τσούλος Γιώργος 3-1-2005.

ΝΟΣΗΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κοινωνία μας νοσεί, το σύστημα μυρίζει
κανένας λογικός στη γη, αυτό δεν το εγκρίνει.
Μα που να βρεις τους λογικούς να φτιάξεις κοινωνία
να είναι αντικειμενικοί και να 'χουνε παιδεία.

Και αν στο σύστημα αυτό βρεις κάποιο γνωστικό,
τον βλέπουν οι αντίχριστοι σαν τον Ιησού Χρηστό.
Φοβούνται οι Ηρόδηδες μην βγει κάποιος μεσσίας
και χάσουνε οι άχρηστοι την παντοδυναμία.

Σαν ήρθε ο Χριστόδουλος και μίλησε για όλα
ο κόσμος ξεσηκώθηκε από την πρώτη ώρα.
Μαζί σου είμαστε και εμείς Χριστόδουλε σε πάμε
γιατί είσαι, ο άνθρωπος που πάντα θ' αγαπάμε.

Όλοι τους τaráχθηκαν και πόλεμο του κάνουν
και προσπαθούν όλοι μαζί τα νεύρα να του σπάσουν.
Μα που ν' ακούσει ο παπάς, αυτός δεν χαμπαριάζει
όταν κοντά του έρχεται ανθρώπινο ποτάμι.

Προχώρα εσύ Χριστόδουλε και τράβα πάντα εμπρός
γιατί από τα λόγια τους χόρτασε ο λαός.
Χριστόδουλε να τους τα λες, Χριστόδουλε σε πάμε
και αυτή η λαοθάλασσα πάντα κοντά σου θα 'νε.

Τσούλος Γιώργος 5-2-2001

ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ

**Στον Άδη θέλω φύλακας
για να υπηρετήσω
κάθε αλήτης που θα 'ρθει
να τον γυρίσω πίσω.**

**θα φτιάξω ένα κωδικό
τον κόσμο να τσεκάρω
και από τον Άδη να μπορώ
όλους να τους σταμπάρω.**

**Να ξεδιαλέξω τους καλούς
από την αλητεία
μήπως και δουν τα μάτια μας
όμορφη κοινωνία.**

**Μια καινούργια κοινωνία
Θεέ μου θέλω για να φτιάξω
αδικία και ψευτιά
από τον κόσμο να πετάξω.**

**Να κάνω εξυγίανση
στην άλλη τη ζωή
στον Άδη διαβατήριο
να παίρνουν οι καλοί.**

**Αλήτης πια να μην περνά
του Άδη το κατώφλι
να μένει εδώ στην κόλαση
σαν το κερί να λιώνει.**

ΟΙ ΒΑΡΔΟΙ ΓΛΕΝΤΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ

Σε κάποια φτωχογειτονιά
συνοικισμό του Άδη,
κάποιοι βάρδοι της πενιάς
γλεντούσαν ένα βράδυ.

Ο Χιώτης ήτανε εκεί
μαζί και ο Τσιτσάνης,
πιο δίπλα τους καθόταν
και ο ψιλός ο Γιάννης.

Η Νίνου η Μπέλου τραγουδούν,
και η Σακελαρίου,
και μες τον Άδη γίνεται
ο χαλασμός κυρίου.

Μάρκος, Γρηγόρης, Πρόδρομος
Μανώλης και ο Στελάρας
σε μια βραδιά συγκέντρωσαν
στον Άδη την Ελλάδα.

Και ο Γιάννης ξανά τραγουδά
πέντε Έλληνες ένα βράδυ
αντάμωσαν και γλέντησαν
όλοι μαζί στον Άδη.

Τσούλος Γιώργος 25-6-2000.

ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

**Σεπτέμβρης ήταν του Σταυρού
του 2001, Παρασκευή πρωί,
κοντά στο 14 σταμάτησε
του Στέλιου η ζωή.**

**Και η ψυχή φουλάρισε τις μηχανές
στους ουρανούς να πάει
τους φίλους του ήθελε να δει
αυτούς που αγαπάει.**

**Του κάρου του με προσοχή
κρατούσε το τιμόνι
μα, μακρινός ο δρόμος του
και αυτός δεν τελειώνει.**

Σε κάποιο άστρο ήξερε ο Στέλιος

**ΌΤΙ ΘΑ ΞΕΠΕΖΕΨΕΙ,
όμως κουράστηκε, ενύσταξε
και δεν μπορούσε άλλο να ταξιδέψει.**

**Μα εκεί που εταξίδευε
με νυσταγμένα μάτια,
γνωστές φωνές του φώναζαν,
που πας, Στέλιο σταμάτα.**

**Είχαν εκεί συγκεντρωθεί
φίλοι και οι γονείς του
και με λαχτάρα αγκάλιασαν
την όμορφη ψυχή του.**

Τσούλος Γιώργος 1-3-2002

ΣΤΕΛΙΟ ΗΣΟΥΝ ΑΗΔΟΝΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**Αηδόνι της Ελλάδος μας
της προσφυγιάς αηδόνι
είσαι του κόσμου η χαρά
για εμάς δεν τελειώνεις.**

**Όσο υπάρχουμε εμείς
αναπνοή μας δίνεις
και μέσα απ' τα τραγούδια σου
Στέλιο μας καθρεφτίζεις.**

**Ήσουν και θα 'σαι η χαρά
η αγάπη όλου του κόσμου
ήσουν η ανάσα της ζωής
και έτσι θα μείνεις φως μου.**

**Για εμάς ποτέ δεν έφυγες
υπάρχεις στην καρδιά μας
σε βλέπουνε τα μάτια μας
ζεις μες τα όνειρά μας.**

**Ένα μονάχα θα σου πω
ότι σε αγαπάμε
όπου να πάμε εδώ στη γη
μαζί σου τραγουδάμε.**

Τσούλος Γιώργος 25-9-2001

ΘΑ ΖΕΙΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΟΥ

**Φεύγουν τα χρόνια φεύγει η ζωή,
μας έφυγες Στέλιο τώρα και εσύ,
όμως θα ζεις στα όνειρά μας
και τα τραγούδια σου θα 'ναι κοντά μας.**

**Ο Άκης Πάνου σε καρτερεί
καινούργιο στούντιο άνοιξε εκεί
και ότι δεν πρόλαβες να πεις εδώ
θα κάνεις πάταγο μπροστά στο Θεό.**

**Μάνα, πατέρας, φίλοι και γνωστοί
συνάδελφοι όλοι σε θέλουν να είσαι εκεί,
να τραγουδήσεις μέσα στον Άδη
και ημέρα να κάνεις το μαύρο σκοτάδι.**

**Τώρα που έφυγες μας λείπεις πολύ
μας άφησες όμως τη δική σου φωνή
και κάθε μέρα σε τραγουδάμε
είσαι στη σκέψη μας, δεν σε ξεχνάμε.**

Τσούλος Γιώργος 30-9-2001

ΜΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

**Ο Στέλιος από εκεί ψηλά
εδώ κάτω κοιτάζει
και αυτούς που τον αγάπησαν
όλους τους αγκαλιάζει.**

**Συγκινημένη η καρδιά
τα μάτια δακρυσμένα,
το βλέμμα του, η σκέψη του
σε εμάς είναι στραμμένα.**

**Μας καμαρώνει από ψηλά
και όλο μας τραγουδάει
και το μυαλό του εδώ κοντά
στους δρόμους μας γυρνάει.**

**Στους ουρανούς που βρίσκεται
πηγές αγάπης έχει,
από όλο τον πλανήτη μας
ποτέ μόνος δεν μένει.**

**Δεν είναι αυτό υπερβολή
δεν είναι φαντασία,
το Στέλιο τον αγάπησε
όλη η κοινωνία.**

**Και αυτό του το απέδειξαν
την ύστατη στιγμή
που η Ελευσίνα βούλιαξε
από λαού φωνή.**

Τσούλος Γιώργος 6-11-2001

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ

Έκανα κλωνοποίηση
του Στέλιου το λαρύγγι,
πρέπει η πιο γλυκιά φωνή
στον κόσμο για να μείνει.

Και τώρα που έφυγε ο Θεός
και πήγε στο Θεό,
χρειάζονται οι άνθρωποι
να ακούν κάτι καλό.

Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε
μια τέτοια μελωδία,
απ' το μικρό συνοικισμό
της Νέας Ιωνίας.

Ο Στέλιος ήταν δάσκαλος
καλός ερμηνευτής
και στα Βαλκάνια ήτανε
πρώτος τραγουδιστής.

Τραγούδησε της προσφυγιάς,
της ξενιτιάς το μόχθο,
ένιωσε φτώχεια και ορφάνια,
μοιράστηκε τον πόνο.

Τσούλος Γιώργος 12-11-2001

ΜΙΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ

Μια ιστορία έγγραφες
Στέλιο με τη φωνή σου
και ότι τραγούδησες εσύ
το φώναξε η ψυχή σου.

Εσύ πρώτος αγάπησες
Στέλιο όλο τον κόσμο,
τραγούδησες με λεβεντιά
του Ελληνισμού τον πόνο.

Βάφτισες, σπούδασες φτωχά
και πλήρωσες νοσήλια,
με μια καρδιά απέραντη
έγγραφες ιστορία.

Το δίκιο υπεράσπισες
ως την στερνή σου ώρα
ποιος θα μπορέσει να μας πει
κάτι για σένα τώρα.

Γι' αυτό καρδιά μας ήσυχα,
πρέπει για να κοιμάσαι
και εμείς σε αγαπήσαμε
αυτό να το θυμάσαι.

Τσούλος Γιώργος 6-12-2002

ΣΤΕΛΙΟ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

Στέλιο είσαι πανταχού
παρόν είναι η μορφή σου,
όπου κι αν πάμε ακούγεσαι
ακούμε τη φωνή σου.

Τα ωραία σου τραγούδια
πάντοτε ακούμε,
την κρυστάλλινη φωνή σου
ποτέ δεν λησμονούμε.

Όσες φωνές κι αν γεννηθούν
σ' αυτόν εδώ τον κόσμο
για να σε φτάσουν δεν μπορούν
αυτό να ξέρουν μόνο.

Οι νότες σου είναι μόνιμες
ηχούν μέσα στ' αυτιά μας
και η γλυκιά σου η φωνή
αγγίζει την καρδιά μας.

Γεννήθηκες να τραγουδάς
τους πόνους ν' αλαφρώνεις
γι' αυτό ποτέ εσύ από εμάς
Στέλιο δεν τελειώνεις.

Τσούλος Γιώργος 19-2-2005

ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ

Σαν αστέρι σε κοιτάμε
όταν Στέλιο τραγουδάς
και η λάβα της φωνής σου
σαν μαγνήτης μας τραβά.

Κάθε στίχο που σου έδωσαν
για να τραγουδήσεις
είχες δύναμη τον κόσμο
να ταρακουνήσεις.

Τη φωνή σου την γνωρίζουν
σε όλο τον πλανήτη
και όλοι τη φιλοξενούν
στο δικό τους σπίτι.

Και την ώρα που σε ακούνε
για να τραγουδάς
ησυχία όλοι φωνάζουν
τραγουδάει η Ελλάς.

Και οι άνθρωποι δακρύζουν
από την υπερηφάνεια
γιατί εσύ έχει δοξάσει
Στέλιο όλη την Ελλάδα.

Τσούλος Γιώργος 22-2-2005

ΚΑΘ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΞΙΟΣ

**Και άλλο λαρύγγι καθαρό
έφυγε απ' τη ζωή μας
ο Βαγγέλης Περπινιάδης
το αηδόνι της ψυχής μας.**

**Δεν άντεξε την μοναξιά
το είχε βάλει στόχο
να πάει να βρει τους φίλους του
κάτω στον άλλο κόσμο.**

**Τώρα ποιος θα τραγουδήσει
τα ωραία τσιφτετέλια
και ποια δάχτυλα θα παίξουν
στο μπουζούκι του τα τέλια.**

**Γιατί με διώχνεις άπονη
τώρα ποιος θα το πει
ποιος θα το τραγουδήσει
με αρρενωπή φωνή.**

**Κάτω εκεί πάει να βρει
φωνές σαν τη δική του
να βρει τα φιλαράκια του
που ήταν η ζωή του.**

**Εκεί θα βρει τον άρχοντα
το Στέλιο το μεγάλο
Μανώλη Αγγελόπουλο
και Γαβαλά τον Πάνο.**

Τσούλος Γιώργος 18-9-2003.

ΠΟΙΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥ ΠΟΥ ΜΕ ΡΩΤΑΣ

Ποια είσαι εσύ που με ρωτάς
αν σε αγαπώ ακόμα
κάτι μου λέει η μορφή σου
μα δεν θυμάμαι τώρα.

Μην είσαι απ' το Αϊβαλί
μην είσαι απ' τη Σμύρνη
μην ήσουν στον ξεριζωμό
την εποχή εκείνη;

Αυτή που αγάπησα εγώ
δεν είναι στη ζωή
χάθηκε μέσ' τα κύματα
αυτή και άλλοι πολλοί.

Όμως κάπως μου 'ρχεσαι στο μυαλό
στη θολωμένη μνήμη
γνωστή η μορφή σου φαίνεται
αλλά δεν είσαι εκείνη.

Τσούλος Γιώργος 25-4-2004.

ΑΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΕΛΟΣ

**Είμαι αλήτης και τρελός
μη κάθεται κοντά μου
πολλές γυναίκες κλάψανε
μέσα στην αγκαλιά μου.**

**Εσύ είσαι ένα καλό παιδί
κορίτσι με αρχές
μην κάθεται κοντά μου
γιατί πάντα θα κλαις**

**Εγώ σε θέλω σ' αγαπώ
μα δεν είμαι για σένα
πρέπει να βρω αλήτισσα
να μου ταιριάζει εμένα.**

**Θα ευτυχίσω δίπλα σου
το βλέπω καθαρά
όμως δεν πρέπει να πονέσεις
στου αλήτη την καρδιά.**

Τσούλος Γιώργος 11-3-2003.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ

Τρία αντρίκελα ο Μπους, ο Μπλερ και ο Σαντάμ
γεμίσανε τον κόσμο ορφανά
συμφέροντα δικά τους παζαρεύουν
και όλο τον κόσμο να μπλέξουνε γυρεύουν.

Αίμα ποτάμι κυλάει στο Ιράκ
ο κόσμος όλος τους φωνάζει
να σταματήσουν να σκοτώνουν τα παιδιά
και αυτοί οι κάφροι δεν ακούν στη συμφορά.

Ο ένας χτενίζει τα μαλλιά του
ο άλλος κρύβεται και είν' παλικαράς
θυσίασε τον κόσμο στ' όνομά του
και κρύβεται ο άνανδρος μαζί με τα παιδιά του.

Καλά μας κάνουν και οι τρεις αληταράδες
μιας την Ευρώπη κυβερνάνε μασκαράδες
και δεν ενώνονται όλοι μαζί
και τόπο να μην δώσουνε στο Μπους μια
σπιθαμή.

Παντοτινά αφεντικά θέλουν να έχουν
και αμερικάνους μες τα πόδια τους να μπλέκουν
και τα κεφάλια τους πάντα να σκύβουν
και ότι ζητά ο Μπους να του το δίνουν.

Μακάρι να ξυπνήσουν κάποια μέρα
το Μπους και όλους αυτούς να κάνουν πέρα
με αξιοπρέπεια να παίρνουν τα δικά τους
και νταβατζήδες να μην έχουνε κοντά τους.

Τσούλος Γιώργος 24-3-2003

**Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Εικόνες συγκλονιστικές
καίγεται το ΙΡΑΚ
αδειάζουν πόλεις και χωριά
σκοτώνονται παιδιά.**

**Βαγδάτη Μοσούλη και Κατάρ
φλέγονται απ' τα κανόνια
γονείς ζητούν για τα παιδιά
να βρουν λίγη συμπόνια.**

**Τι νύχτα βόμβες πυραύλους
ρίχνουν τ' αεροπλάνα
στρατός γυναίκες και παιδιά
λιώνουν σαν τη λαμπάδα.**

**Φεύγουν από τα σπίτια τους
αφήνουνε το βίος τους
και απεγνωσμένα να σωθούν
αυτό είναι το όνειρό τους.**

**Ξυπόλητοι και νηστικοί
πολλοί τραυματισμένοι
άρρωστοι δίχως φάρμακα
χωρίς νερό πρόσφυγες οι καημένοι.**

**Στο πρόσωπο το φόβο τους
δείχνουνε τα παιδιά
στα μάτια τους τον πόλεμο
βλέπουν και τη φωτιά.**

Τσούλος Γιώργος 6-4-2003

ΩΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
Ωραία Θεσσαλονικιά
καμάρι του Βαρδάρη
μοιάζεις ανατολίτισσα
της Σμύρνης μοιάζεις κόρη
μα είσαι αστέρι του βορρά
δεν είσαι από τη Πόλη.

Αυτά τα μάτια σου τα δυο
φωτίζουνε σαν άστρα
κόρη μου Θεσσαλονικιά
την ομορφιά σου να' χα.

Τα κάλοι σου τρελαίνουνε
μαγεύουνε τους άντρες
πρέπει ο καθένας από εμάς
να σου κρεμάσει στο λαιμό
από τις μπλε τις χάντρες.

Να μη ματιάζεσαι ποτέ
να μην σε πιάνει μάτι
και όλος ο κόσμος να θωρεί
πως το καμάρι είσαι εσύ
μεσ' το Καραμπουρνάκι.

Τσούλος Γιώργος 1-10-2003.

